

## FINNLANDISERING OG SIKKERHET I EUROPA

Av Johan Galtung

Université Nouvelle Transnationale, Paris

For meg er Urho Kekkonen den type statsmann som trenges for å bygge sikkerhet i Europa. Med det mener jeg en person somn favner vidt nok til å kunne se verden både fra Ost og Vest, samtidig - og i tillegg til det kan finne en politisk kurs for sitt eget land som ikke bare skaper sikkerhet for Finland, men også knytter blokkene sammen ihvertfall på et punkt: i Kekkonens eget land, Finland. Men dette vil jeg prøve å begrunne i en nyttaarstale holdt 31 desember 1984 - en tale jeg her tillater meg å tilegne denne store statsmann.

Min egen sterkeste erindring om Kekkonen er imidlertid ikke som arkitekt, byggmester og eksekutor av finnlandisering og sikkerhet i Europa i videste forstand. Min erindring er fra 1975, fra en seremoni ved Universitetet i Tampere, hvor doktorer honoris causa ble "kreatert". Kekkonen praktiserte et viktig punkt i finsk politikk: ikke tale for mye, intet forsøk på å bringe ham inn i en konversasjon mens seremonien gikk sin (meget lange) gang forte fram. Men da hans tur kom spratt han opp og holdt hva jeg skjønner var en briljant tale, hvorpå han trakk seg tilbake til det finske ja-ja igjen. En stil som må ha vært problematisk for mange med altfor presise spørsmål i et intellektuelt og politisk minefelt! En urfinne, med andre ord.

Kan andre enn finnerne gå til finnlandisering? Jeg vet ikke, men jeg aksepterer de andre øst-europeiske lands tese om at det kan være mange veier til malet, ikke bare den som Kekkonen var en av mesterne for. Men hvorom det nå enn er, den gamle regel "tale er sølv, taushet er gull" er muligens en nødvendig betingelse, om ikke tilstrekkelig.

I denne finske modellen, som selvsagt ikke bare skyldes Kekkonen, er det svært meget den vest-europeiske fredsvegelsen kan lære, og spesielt en ting: at det finnes allerede en konkret utopi iblant oss, her i Europa, ikke bare på papiret. Meget kan enna gjøres. Og vi ser her den finske freds-sisu fra 70-årene, når knyttet som den var til Kekkonen selv. Men kanskje er det som en stafett hvor selv den beste løper har behov for litt hvile før Finland kan føre løpet videre og være et eksempel for andre land. For ikke å snakke om at det er på tide at andre land tar opp utfordringen slik Hellas under Papandreou har måttet å gjøre det, i stor grad, om enn i en mer sydlandsk stil -



... och att det är viktigt att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra  
valalternativ och inte bara gå på automatpilot. Det handlar om att  
vara medvetna om våra val och om konsekvenserna av dem.

... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**

... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**  
punkt 2: Förhållandet är aktivt, det är en aktiv form för  
samverkan. Som man vet, för det ser här om en handels-  
partiet, som för Finlands välkommande är den största och  
för sig om ett tekniskt samarbete, som är av mycket stor  
betydelse för Sovjetunionen, som det är sig om en form  
samarbete med förhållande som förhållande till Ryssland  
som styrhet i världen kanske ekonomiskt och även politiskt  
ett bättre förhållande än vad som är möjligt om Finland  
har varit ett politiskt förhållande med Sovjetunionen.

... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**  
punkt 3: Det är sig om ett förhållande som förhållande till  
förhållande förhållande till Sovjetunionen som förhållande till  
år 1958. **M**en jag tänker på något annat specifikt, som  
handlar på den politiska miltär doktrinen, att det här  
för sig om ett konsekvent bruk av försvarsvapen och en  
doktrin, som i för sig handlar om att vara medvetna om våra val  
konsekvenserna av dem, som nere i Europa kallas för  
att vara ett förhållande av det naturliga området snarare  
än ett område där det är möjligt att ha ett mönster  
för försvarsvapen och försvarsvapen som ett mönster  
en förhållande till Sovjetunionen som ett mönster  
en förhållande till Sovjetunionen som ett mönster  
en förhållande till Sovjetunionen som ett mönster.

... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**  
... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**

... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**  
... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**

punkt 5 ... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**

... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**  
... och att vi ska kunna diskutera och utvärdera våra valalternativ och inte bara  
gå på automatpilot. Det handlar om att vara medvetna om våra val och om  
konsekvenserna av dem. **Socialt -**



